

Totaal overzicht van de vaste projecten

Inhoudsopgave

Stichting Barátok Romania..... 2

Hulp aan Haïti 3

Goed Nieuws voor de Moslims 4

Mision Adulam..... 5

EGOLI..... 6

Stichting Mensenkinderen voor mensen in nood..... 7

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost Europa..... 8





Stichting Barátok Romania

Op initiatief van een aantal enthousiaste leden van de Vloedschuurgemeente werden de eerste contacten gelegd met de dorpen in de gemeente Hodod in het noordwesten van Roemenië.

Hieruit is in 1994 de stichting ontstaan die gevestigd is in de Betuwe. Naast Heteren doen nu ook diverse andere dorpen mee aan de ondersteuning.

Regelmatig worden er door de stichting bezoeken gebracht aan Hodod waardoor er een hecht contact wordt opgebouwd.

De doelstelling van Stichting Barátok România is het onderhouden van vriendschappelijke contacten met inwoners van Roemenië én het verlenen van structurele hulp in velerlei vorm. In dit deel van het land wordt zowel Roemeens als Hongaars gesproken. 'Barátok' is het

Hongaarse woord voor 'vrienden'. De gemeente Hodod heeft ongeveer 5000 inwoners. Er liggen vier dorpjes: Hodod, Nadis, Lelei en Oeuretelc. Het is een overwegend agrarisch gebied. De projecten houden o.a. in: het opknappen en inrichten van sociaal-medische centra in de dorpen, het bieden van hulp aan de plaatselijke dokters- en tandartspraktijk, het geven van steun aan kleine plattelandsscholen (waarop ook veel zigeunerkinderen zitten) en ondersteuning bij modernisering van de landbouw. Bij deze hulpprojecten wordt er gekozen voor 'korte lijnen', waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het welslagen van de projecten steeds zoveel mogelijk bij plaatselijke comités komt te liggen.

De bevolking vergrijst sterk, doordat veel jongeren hun heil zoeken in de steden of in westerse landen, omdat daar (veel) meer valt te verdienen.

In Hodod is door initiatief van de stichting de Stichting Esculaap opgericht om projecten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren. Deze stichting beheert ook de daar opgerichte tandartspraktijk.

Barátok verkrijgt haar inkomsten uit:

de jaarlijkse "Barátok wijn actie";

verkoop op jaarmarkten;

bridgetoernooi georganiseerd door de Heterense bridgevereniging;

giften van particulieren, scholen en kerkgenootschappen uit Betuwse dorpen.

Voor meer informatie: zie www.baratokromania.com

Hulp aan Haïti

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond, er heerst vaak grote droogte, de oogsten mislukken bijna altijd en mensen overlijden aan de meest eenvoudige ziekten.

Op 11 september 2001, een dag waarop bijna de hele wereld zijn hart vasthield, vlogen dokter Anne-Marie en Rob Hulshuizen-Wessels naar Haïti om met hun levenswerk te gaan beginnen. In het afgelegen noordwesten van Haïti, in Passe Catabois, begonnen ze een ziekenhuis en een werkplaats op te zetten. Sindsdien is het ziekenhuis al door velen bezocht en zijn er veel levens gered. Voor kinderen uit de omgeving is er een kleine school en een zondagsschool. De 140.000 inwoners van het gebied hadden voordien helemaal geen dokter, laat staan een ziekenhuis. Het ziekenhuis benodigd echter nog vele bouwwerkzaamheden.

Het werk in het gebied wordt extra bemoeilijkt door de grote hitte, weinig infrastructuur, gebrek aan elektriciteit en de grote armoede. Er is nu primaire medische hulp, voorlichting (familieplanning), moeder-kind zorg, bijscholing en er zijn kleinschalige werkgelegenheidsprojecten. Vele vrijwilligers uit Nederland en de VS steunen dit werk.

De missie van Rob en Anne-Marie is de volgende:

Het evangelie brengen en de daad voegen bij het Woord van God, zodat Zijn liefde getoond wordt door het werk te verrichten uit liefde voor Hem aan de mensen om ons heen. Het gaat dan vooral voor zorg aan de allerarmsten, want die worden door de wereld aan hun lot overgelaten, maar juist door God verhoogd. Het werk is in eerste instantie medisch van aard, maar hulp kan meer vormen aannemen voor zover de middelen en tijd dit toelaten.

De structurele hulp van de Vloedschuurgemeente zal besteed worden aan het onderhoud van de gebouwen, voorzieningen en wegen.

Rob en Anne-Marie zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen, onderwijzer(-es) timmermannen, klusjesmannen en monteurs. Vooral medische hulp is zeer urgent. *Ze doen een oproep aan alle mensen die hun artikelen lezen, om met hen mee te zoeken naar medische mensen, die hen kunnen helpen de nood van de mensen hier te lenigen en een team op de been te houden..*

Van tijd tot tijd komt er een container vanuit Nederland die dan volgestouwd is met alles wat maar nodig is. Het lijkt echter nooit genoeg ...

Rob en Anne-Marie zijn heel dankbaar voor alles de kerken doen, om hen het werken daar mogelijk te maken. Zonder onze steun, gebed en meeleven, zouden zij daar niet kunnen werken.

Sinds 2018 is er aan dit hulpproject een extra project gekoppeld en wel EDLINE (arts in opleiding)

Edline is een hoofdverpleegkundige die graag wil doorstuderen voor arts.

Via allerlei sponsormethoden wordt getracht dit mogelijk te maken. (er is jaarlijks € 10.000, = nodig)

Daarom is besloten dit project te steunen met een bijdrage van € 500, = per jaar, dit voor een termijn van 5 jaar.

Voor verdere informatie: www.hulp-haiti.nl

Mail: annerobhaiti@gmail.com

Mail: info@hulp-haiti.nl



Goed Nieuws voor de Moslims

De stichting Goed Nieuws voor de Moslims is op 21 augustus 2003 door Aziz en Ingrid opgericht. Het doel van deze stichting is dat het goede nieuws van de blijdschap en de vrijheid die Jezus Christus geeft door ons te verzoenen met God, aan moslims bekend wordt gemaakt. Zij probeert dit te bereiken door middel van onderwijs, concrete hulp en evangelisatie.

De stichting vormt de basis voor de Nederlandse ondersteuning van het werk van Aziz en Ingrid in Spanje.

Aziz, Ingrid en hun vier kinderen wonen en werken sinds september 2005 in Talayuela, in het westen van Spanje. Hiervoor waren zij drie jaar lang werkzaam in Zuid-Spanje. In Talayuela wonen veel immigranten (60% van de bevolking), voornamelijk uit het noordoosten van Marokko. Aziz en Ingrid willen aan deze mensen Gods liefde laten zien in woord en daad.

Aziz is Marokkaan. Hij was moslim, maar is in 1999 tot geloof in Jezus Christus gekomen. Hij weet welke verandering Jezus Christus betekent in het leven van een moslim en zijn hart gaat uit naar hen die Christus nog niet kennen.

Ingrid is Nederlandse en sinds 1995 werkzaam in de zending.

Aziz geeft al jaren Spaanse les aan immigranten en werkt als mediator (bemiddelaar) en vertaler. Dit werk wordt grotendeels door de Spaanse staat betaald. Aziz' werk wordt dusdanig gewaardeerd dat het zelfs in deze tijden van crisis niet wegbezuinigd is. Al het andere sociale werk onder de immigranten dat door de staat betaald werd is verdwenen. De stichting waar Aziz voor werkt wordt gesubsidieerd door Europa.

Ingrid werkt voor dezelfde stichting enkele uren per dag op de kleuterschool. Zij werkt voornamelijk individueel met kinderen met een achterstand en/of gedragsproblemen. De meeste kinderen zijn van Marokkaanse afkomst. De bedoeling is dat Ingrid ook contact heeft met de ouders en hen bij het leerproces van hun kinderen betreft.

Ondertussen hebben ze een oude fabrieksruimte gehuurd voor de diensten van hun huiskamer die niet meer in de huiskamer pasten (de huiskamer bestaat voornamelijk uit Spanjaarden). De ruimte wordt gebruikt voor kerkdiensten, Bijbelstudies, pastorale gesprekken, het distribueren van voedselpakketten en binnenkort een tweedehands kleding depot. Tevens is er een club voor Engelse conversatielessen. Dit zijn activiteiten waarmee ze de gemeenschap willen dienen, nieuwe contacten willen maken en ook wat fondsen willen werven om de onkosten van het lokaal gedeeltelijk te dekken. Ook willen ze het jeugdwerk uitbreiden met doordeweekse activiteiten (kinderclub, kids-Praise, en een mime/drama groep).

Er komen veel kinderen naar de kerkdiensten. In de fabrieksruimte zijn twee lokalen die ze gebruiken voor de crèche en de kindernevendienst, maar deze lokalen zijn niet in goede staat (de muren zijn niet afgewerkt, de deuren sluiten niet, er is slechte verlichting en de tegelvloer zit vol gaten en is niet echt hygiënisch voor kleine kinderen). Met de beloofde giften van de Vloedschuurgemeente zullen deze ruimtes worden opgeknapt.

Contactgegevens:

Stichting Goed Nieuws voor de
Moslims Lage Huis 51
4153 CS Beesd

Mision Adulam



Mision Adulam is een Boliviaanse non-profit organisatie, (NGO) die in 1989 is gesticht door Fineke Janssen uit Randwijk. Er zijn diverse projecten en rehabilitatie centra voor verslaafde jongeren opgezet. Adulam is volledig afhankelijk van giften.

Doel: Door middel van een integraal programma wil "Mision Adulam" behulpzaam en dienstbaar zijn, zodat verslaafde jonge mensen tot compleet herstel en sociale herintegratie komen om zo op een menswaardige manier te kunnen gaan leven binnen de Boliviaanse samenleving.

Missie: God dienen door goede kwaliteit hulp te bieden aan kinderen en jonge mensen met verslavingsproblemen.

Mision Adulam werkt sinds 1994 met straatbendes, en heeft 3 rehabilitatie centra: sinds 1997 Adulam voor jongens; sinds 2002 Talita Cumi voor jonge vrouwen en sinds 2009 Jesed voor verslaafde stellen.

De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 28 jaar die opgenomen zijn in de rehabilitatie centra met of zonder hun kindertjes en jongeren waarmee op straat contact wordt gelegd.

Naast het rehabilitatie programma van ongeveer een jaar, wat in de centra aangeboden wordt, wordt er veel nadruk gelegd op scholing en onderwijs. Bovendien wordt er altijd gezocht naar mogelijkheden om het aanbod voor de jongeren zo ruim mogelijk te maken - afhankelijk van hun hulpvraag en competenties. Dit alles wordt gedaan met een team van 28 Boliviaanse medewerkers.

Met een bedrag van jaarlijks € 500,- van de Vloedschuurgemeente zouden zij in staat zijn om een tweede leerkracht te betalen (uiteraard deeltijd voor een aantal uren) om de jongeren die nog op school zitten bijles en huiswerkbegeleiding te kunnen geven.

In de afgelopen jaren volgden maar liefst zo'n 600 jongeren de programma's in de centra en vele honderden meer werden ontmoet in het straatwerk.

Punten voor gebed: ze zitten in de moeilijke fase na de evaluatie met een aantal dingen die ze moeten bijstellen: graag gebed voor wijsheid en genade. De verslaafden van Bolivia hebben altijd ons gebed nodig.

Voor verdere informatie zie: www.zendingengemeente.nl

EGOLI



We zijn ons werk in Oost Oeganda begonnen in 2008. Egoli Africa is een officiële stichting sinds 21 oktober 2009. En ook Egoli Africa Uganda als lokale cbo is inmiddels een feit.

Ons werk in Oeganda is heel divers: we runnen projecten in de gebieden onderwijs, gezondheid, landbouw en empowerment. Zo zijn we partner van een middelbare school, runnen we een medisch centrum, leggen we waterputten en sanitaire voorzieningen aan, organiseren we Eyecamps en workshops en zijn we actief op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt.

We willen mensen handvatten geven hun levensomstandigheden te verbeteren en onafhankelijk en zelfvoorzienend te worden door onderwijs en uitzicht op werk. We ondersteunen en begeleiden mensen op weg naar zelfstandigheid.

We maken gebruik van de expertise van professionals binnen onze projecten: zo trainen lokale experts op het gebied van watervoorzieningen jonge mensen om watertankbouwers te worden, maken we gebruik van de ervaringen van lokale boeren en betrekken we vroedvrouwen en kleine health centers bij de opzet van de ambulance diensten en de uitgave van birthing kits.

Daarnaast hebben we partnerschappen met andere Oegandese ngo's: zo werken we samen met Initiative Uganda in Iganga op het gebied van gezondheid en hygiëne, werken we met Revelation Childrens Ministries uit Jinja en Initiative Uganda uit Iganga op het gebied van empowerment aan meisjes en vrouwen en is Egoli Africa Uganda verantwoordelijk voor het coördineren van beroepstrainingen in Kisozi.

We werken in verschillende districten: Iganga district, Jinja district en Kamuli district.

Contactgegevens: www.hopealiveuganda.org

Mail: info@hopealiveuganda.org

Stichting Mensenkinderen voor mensen in nood.

Hulp aan mensen in Moldavia, Armenia en Albania.

Aan deze Stichting wordt na een hulp aanvraag van Ds. Egbert van Beesten (Nunspeet) een toezegging gedaan voor financiële hulp

Mensenkinderen zet zich in voor hulp en zorg

Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

Professioneel

Mensenkinderen wil op een professionele manier hulp geven. De medewerkers van Mensenkinderen hebben jarenlange ervaring op het gebied van hulpverlening, evangelieverkondiging, communicatie en fondsenwerving. Professionele hulp betekent voor ons ook het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op elke euro die voor hulp wordt gegeven. Dit betekent dat Mensenkinderen zorgvuldige keuzes maakt als het gaat om de besteding van de inkomsten maar ook als het gaat om de effectiviteit en kwaliteit van de hulpverlening.

Een klein team zorgt voor rechtstreekse hulp

Aan de inkomstenkant betekent dit dat Mensenkinderen met een klein team van ervaren mensen werkt dat zich vrijwel uitsluitend bezig houdt met het werven van fondsen voor de hulpverlening en het geven van voorlichting. Mensenkinderen zal daarom geen activiteiten ontplooiën waarvoor zij veel vaste kosten moet maken en die niet direct bijdragen tot de doelstelling van de stichting. Wij kopen bijvoorbeeld bij voorkeur geen hulpgoederen in Nederland maar kopen deze in de landen zelf. Zo ondersteunen wij de lokale economie en wordt uw gift als het ware dubbel besteed. Wanneer wij de goederen in Nederland zouden inkopen en vervolgens transporteren dan zouden de kosten stijgen en dat willen wij uiteraard graag voorkomen. Om dezelfde reden zamelt Mensenkinderen ook geen goederen of kleding in, daarvoor kunt u terecht bij collega organisaties. Mensenkinderen wil alleen investeren in activiteiten die direct of binnen afzienbare tijd bijdragen aan effectieve hulpverlening.

Ondersteuning van lokale projecten en evangelieverkondiging

Wat betreft de hulpverlening ontwikkelt Mensenkinderen geen eigen projecten. Wij richten ons op waardevolle lokale initiatieven. Daarbij is voor ons van belang dat binnen elk project het Evangelie een plaats kan krijgen. Bij voorkeur betrekken wij daarbij de plaatselijke kerken. De organisaties die Mensenkinderen ondersteunt hoeven niet per definitie van christelijke signatuur te zijn. Ook algemene organisaties kunnen op onze steun rekenen onder de voorwaarde dat Mensenkinderen, bij voorkeur via de plaatselijke kerken, de mogelijkheid krijgt om het Evangelie bekend te maken aan hen die binnen het project hulp ontvangen.

Onafhankelijk

Mensenkinderen is een onafhankelijke organisatie en dus niet gebonden aan een andere (inter)nationale organisatie. Het ondersteunen van projecten gebeurt direct vanuit Mensenkinderen.

www.mensenkinderen.nl

info@mensenkinderen.nl



Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost Europa

Aan deze Stichting wordt na een hulp aanvraag van Ben van der Velden (de broer van Ds. Mar van der Velde) een toezegging gedaan voor financiële hulp.

De stichting heeft als doel om goederen die in Nederland (deels) zijn afgeschreven, maar die nog prima een ronde mee kunnen, een tweede leven te geven om de armlastige medemensen in Oost- Europa (voornamelijk Oekraïne, Roemenië en Hongarije) een beter leven te geven.

Met de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is deze stichting ook heel actief om noodhulp te bieden aan de mensen in Oekraïne.

Daarvoor zamelen we goederen en geld in Nederland voeren we hulptransporten uit naar Oost-Europa. De WHOE draait volledig op vrijwilligers. Ongeveer 80 vrijwilligers zijn regelmatig (vaak wekelijks) bezig met activiteiten om het doel te bereiken. Zij doen dit helemaal belangeloos en krijgen hier geen vergoeding voor, behalve voldoening.

De stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In 2004 heeft de stichting de kofferbakverkopen aan het Apeldoorns kanaal in het leven geroepen om op deze manier ook inkomsten te kunnen genereren naast de donaties en giften.

Wat klein is begonnen, is nu een groots evenement met tussen de 5000 – 10.000 bezoekers per zaterdag tijdens de verkoopzaterdagen in juli en augustus. We zijn nu op zoek naar een nieuwe plek voor deze activiteit.

Stichting W.H.O.E. staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 08102425 RSIN: 8102 92 841
Bankrekeningnummer NL53 ABNA 0432 4550 94
t.n.v. stichting WHOE