



De Vloedschuurgemeente

Protestantse gemeente te Heteren

Orde van dienst voor 19 mei 2024

Pinksteren



AANSTEKELIJK VUUR

Voorganger: ds. Ella Kamper
Ouderling van dienst: Conny Kooij
Organist: Jaap Jansma
Lector: Hanny Buijze
Kindernevendienst Michelle Kamphuis

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

(we gaan staan)

Zingen: Kom tot ons o, Heil'ge Geest (Tui amoris ignem) 681



Kom tot ons, o heil' - ge Geest,



in ons ont-steekt Gij 't vuur van uw lief-de.



Kom tot ons, o heil' - ge Geest,



kom tot ons, o heil' - ge Geest.

Bemoediging en groet

V: Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die zijn Geest aan ons gegeven heeft

A; Die ons laat gaan op de adem van zijn Geest met haar vuur ons aanspoort

V: Genade, goedheid en vrede voor u

van God onze Vader

van Jezus Christus onze Heer

en van de Heilige Geest

A: amen

(we gaan zitten)

Inleiding

Vuur dat uitnodigt om dichterbij te komen. (*Exodus 3*)

Drempelgebed

Zingen: 319:1,2,7



1 Alles wat er staat geschreven,
Heer doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!

2. Mozes heeft het vuur zien branden / en hij werd uw knecht.
Laat ons voortgaan aan zijn hand en / wijs de weg.

7. Gij gaat onze aard' te boven, / zend uw adem neer.
Heel de aarde moet U loven / meer en meer.

Vuur waar je niet mee moet spelen (*1 Koningen 18: 30 – 39*)

Kyrie gebed:

Zingen: 691 De Geest van God waait



1 De Geest van God waait als een wind



op vleugels van de vre-de,



als a - dem die ons le-ven doet,



deelt ons een on-rust me-de



die soms als storm durft op te staan,



geweld en kwaad durft te-gen-gaan,



een koe-le bries die zui-vert.

2. De Geest van God is als een vuur, / als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft, / een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht, / een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt' in hart en handen.

3. In stilte werk de Geest van God, / stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt, / een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan, / doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Vuur dat licht geeft (*Exodus 13*)

Zingen: 670:1,2,3



1 Kom Schep-per God, o heilige Geest,
daal in de men-sen-har-ten neer,
zij zijn uw schep-se-len ge-weest,
her-schep hen in ge-na-de, Heer.

2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt / O goddelijk geschenk, ons voort,
O balsem die ons werd bereid, / O bron van vuur, o levend woord.

3. Ontsteek een licht in ons verstand / en maak tot liefd' ons bereid,
geleid met milde vaste hand / ons zwakke vlees in zekerheid.

Vuur dat leven brengt Handelingen 2: 1-14

Zingen: 687:1,2

1. Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge
en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden
de vonk die overspringt op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

Vuur dat aanstekelijk is: 1 Tessalonicenzen 1:1- 10

Overdenking

Zingen: 702



1 Ge - schenk uit de he-mel, wol-ken en vuur:



fak-kel door-ge-ge-ven,



woord om mee te le-ven,



wij-zer op de lan-ge duur._

2. Geschenk uit de hemel, tongen van vuur/ talen om te spreken
van Gods levensteken / Woord dat klopt en vindt gehoor.

3. Geschenk uit de hemel, mensen van vuur / door de Geest bewogen
met Gods Rijk voor ogen. / Kom, vervul ons, Geest, dit uur.

Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Vuur om door te geven

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Na : "zo bidden wij samen" , zingen we



Vuur van de Geest, ver-nieuw ons be- staan.

Inzameling van de gaven

(we gaan staan)

Slotlied: Zing met ons mee (Zingend gezegend 186)(mel. daar juicht een toon)

In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
het licht dat, op ons uitgestort,
weerkaatst, vermenigvuldigd wordt.

Zijn wij bezorgd, bedroeft of bang,
dan zingen wij een nieuw gezang:
de vlam, ons door de Geest beloofd,
wordt door geen duisternis gedoofd.

Zing met ons mee, uit alle macht
zing met ons mee te middernacht,
zing met de hele kerk in koor,
en geef dit licht de wereld door!

Wegzending en zegen

(door allen beaamd met drie keer `amen`.)

Orgelspel

